

Den Goda Världsordningen 5

enfastgrund.se



Den gömda Skatten

”Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern.” *Matteusevangeliet 13:44.*

Upptäckten, som förändrade alla Planer!

I svunna tider var det sed och bruk, att man gömde sina skatter i jorden. Det fanns många tjuvar och rövare. Ofta då en ny regent tillträdde, påbörjades de förmögna hög skatt. Dessutom var det alltid fara för, att landet skulle bli härjat

av plundringståg. Därför sökte de rika, att bevara sina skatter genom att gömma dem. Jorden räknades som ett säkert gömsle. Men ofta glömdes gömstället bort. Kanske dog ägaren, eller skiljdes han från sina skatter på grund av fängslande eller landsförvisning. Den rikedom, som han hade gjort sig stort omak för att behålla, övergick till den lyckosamme upphittaren. På Kristi tid var det vanligt, att finna gamla mynt och smycken av guld eller silver i obrukade åkrar. En man arrenderar en jordlott för att bruka den. Medan oxarna plöjer marken, kommer en dold skatt upp till ytan. Då mannen ser denna skatt, förstår han, att han kan bli ägare till en förmögenhet. Han lägger tillbaka guldets, där det var gömt, och går hem och säljer allt, vad han äger, för att kunna köpa marken med den gömda skatten. Hans familj och vänner tror, att han mist förståndet. När de betraktar marken, kan de inte se, att det finns något av värde i den försummade jorden. Men mannen vet, vad han gör. Så snart som han har äganderätten till fältet, genomsöker han varje plätt därav för att finna skatten, som han har tillförsäkrat sig.

Den himmelska Skatten!

Denna liknelse åskådliggör de himmelska skatternas värde, och hur vi bör anstränga oss, för att vinna dem. Mannen, som fann skatten i åkern, var villig till att ge avkall på alla sina ägodelar, för att köpa den dolda rikedom. Alltså kommer ej heller den, som finner den himmelska skatten, att anse något arbete för besvärligt eller något offer för stort, för att få del av sanningens skatter.

Gåvobok!

Naturligtvis har Du hört talas om Jesus, men just denna historia har en annan sida, som Du nog aldrig har hört. Jesus sade Själ, att Han är vägen, sanningen och livet.

För att äga en sund själ, måste Du känna vägen till Kristus. Enkelt och rättframt berättas den historien i en liten bok.

Vill Du ha boken, beställer Du den förpliktelsefria bokgåvan.

Önskar Du bokgåvan? Se näst sista sidan!

Åkern är Guds Ord!

I liknelsen jämföras den Heliga Skrift med åkern, där skatten låg gömd. Evangeliet är skatten. Jorden är inte så full av guldådror eller dyrbarheter som Guds Ord. **"Herrens fruktan är början till kunskap"** *Ordspråksboken 1:7.*

Bibeln är Guds stora lärobok, Hans store lärare. Grundvalen till all sann vetenskap finns i Bibeln. Envar kunskapsgren går att upptäcka, genom att granska Guds Ord. Och framför allt annat rymmer det den största av alla vetenskaper, vetenskapen om frälsningen i Jesus. Bibeln är en gruva, där Kristi outrannsakliga rikedomar ligger gömda.

Den viktigaste Kunskapen!

Den sanna, högre utbildningen får man genom att studera och lyda Guds Ord. Det är många, som menar, att människors visdom överträffar den gudomliga lärarens klokskap. Guds lärobok anses vara gammalmodig, torr och tråkig. Men de, som levandegjorts genom den Helige Ande, är av en annan uppfattning.

En elev kan fullborda sitt studium vid vår tids skolor och universitet. Han kan nyttja alla sina förmågor och krafter till att skaffa sig kunskaper. Men om han *ej* känner Gud, om han *ej* lyder de lagar, som styr hela hans tillvaro, kommer han att förstöra för sig själv.

De kan se en ovärderlig skatt i den och ville gärna sälja allt för att köpa den åker, där den finns. I stället för att välja böcker, som behandlar så kallade stora författares förmodanden, väljer man den bok, som ingivits av historiens störste författare och lärare. Han gav Sitt liv för oss, så att vi skulle få evigt liv genom tron på Honom.

En elev kan fullborda sitt studium vid vår tids skolor och universitet. Han kan nyttja alla sina krafter och krafter till att skaffa sig kunskaper. Men om han *ej* känner Gud, om han *ej* lyder de lagar, som styr hela hans tillvaro, kommer han att förstöra för sig själv. Han har då förspillt både detta och det tillkommande livet. Han trodde sig komma att hitta en skatt genom att tillägna sig jordiska kunskaper. Då han lade Bibeln åt sidan, gav han avkall på en skatt, som var mera värd än allt annat.

Är Du tillfreds med Människors Uppfattningar?

Vi bör flitigt studera Guds Ord. Det är en outtömlig källa. Människor finner den icke, därför att de inte söker efter den, tills Ordet blir deras egendom. Många personer är nöjda med gissningar om sanningen. De är tillfreds med en ytlig granskning och tar det för givet, att de har allt, som behövs. De tar andras meningar för sanning och är för makliga, för att själva studera flitigt och ihärdigt, såsom liknelsen visar att man skall göra, när man gräver efter en gömd skatt. Människors uppfattningar och förmodanden är inte bara opålitliga, de är farliga, ty de sätter människor i Guds ställe. De upphöjer människors uttalanden dit, där ett ”*Så säger Herren*” borde vara det avgörande.

De, som vill finna sanningens skatter, måste gräva efter dem, liksom gruvarbetaren gräver efter de skatter, som ligger gömda i jorden. Men ingen, som är likgiltig eller halvhjärtad, kommer att uppnå något. Det är viktigt för både ung och gammal, att icke blott läsa Guds Ord, utan att studera det med oförbehållsamt allvar och att i bön till Gud söka efter sanningen som efter dolda skatter. De, som gör så, kommer att belönas, ty Kristus kommer att styrka förståndsämnen.

Den Helige Ande kommer att vägleda Dig!

Kristus är sanningen. Hans Ord är sanning. De äger en djupare innebörd, än man genast lägger märke till. Alla Kristi uttalanden, som verkar så anspråkslösa, är

av stor betydelse. De, vars sinnen förnyats av den Helige Ande, förmår att värdesätta dessa uttalanden. De lyckas hitta de dyrbara sanningarna, även om de är dolda skatter. **”Och för oss har Gud uppenbarat det genom Anden, ty det är Anden som utforskar allt, också djupen hos Gud.”** *Första Korintierbrevet 2:10.*

Människors åsiktsbyggnader och förmodanden kommer aldrig att ge insikt i Guds Ord. De, som menar, att de förstår sig på filosofi, tror, att deras förklaringar är nödvändiga för att uppenbara kunskapens skatter och förhindra, att falska lärdomar smyger sig in i menigheten (församlingen). Men det är just dessa förklaringar och utläggningar, som har förorsakat, att falska uppfattningar och kätteri uppkommit.

”De tog emot ordet med stor beredvillighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde.” *Apostlagärningarna 17:11.*

Dock måste det läsas och granskas med eftertanke. Den, som förstrött ägnar sig åt studiet, belönas aldrig med en tydlig och klar förståelse av sanningen. Vi kan icke inhösta jordiska välsignelser, utan att allvarligt, tålmodigt och uthålligt anstränga oss. Om människor önskar framgång i förvärvslivet, måste de lägga ned sin vilja i arbetet och tro på, att det skall lyckas. Vi kan ej heller förvänta oss en skörd av andliga välsignelser och kunskap utan enträget arbete. De, som vill finna sanningens skatter, måste gräva efter dem, liksom gruvarbetaren gräver efter de skatter, som ligger gömda i jorden. Ingen, som är likgiltig eller halvhjärtad, kommer att uppnå något. Det är viktigt för både ung och gammal, att icke blott läsa Guds Ord, utan att studera det med oförbehållsamt allvar och att i bön till Gud söka efter sanningen som efter dolda skatter. De, som gör så, kommer att belönas, ty Kristus kommer att styrka förståndsämnen.

Kan vi frälsas utan Guds Ord?

Vår frälsning beror på den kunskap, som finns i Bibeln. Gud vill, att vi skall äga detta vetande. Granska, ja, granska den dyrbara Bibeln med öppet sinne! Undersök Guds Ord, liksom gruvarbetaren undersöker jorden för att finna guldådror. Sluta inte leta, förrän Du är säker på Ditt förhållande till Gud och Hans vilja för Dig.

”Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.” *Apostlagärningarna 4:12.*

Om Du studerar Bibeln för att bevisa Dina egna meningar, finner Du aldrig sanningen. Du måste läsa den för att lära, vad Herren säger. I fall Du blir överbevisad, medan Du läser, ja, om Du ser, att Dina omhuldade uppfattningar ej överensstämmer med sanningen, skall Du icke vrängt utlägga sanningen för att få den till att passa Din åsikt. Nej, ta emot det ljus, som Du får. Öppna Ditt sinne och hjärta, så att Du kan skåda underbara ting i Guds Ord.

Guds Ord är för den Ödmjuke!

Olydnad har låst dörren till oändligt mycken kunskap, som kunde ha inhämtats från den Heliga Skrift. Den rätta förståelsen härav innebär lydnad mot Guds bud. Man skall ej söka att anpassa den Heliga Skrift efter människors fördomar och nitälskan. Den kan blott förstås av dem, som ödmjukt söker att lära känna sanningen, för att kunna vara lydiga emot den.

”Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn.”
Matteusevangeliet 11:25.

Vill Du veta mera om Bibelns budskap angående hopp, seger, död och mycket annat, läs vår brevkurs!

Du får studiebreven hemskickade med posten och kan i lugn och ro läsa dem, när det passar Dig.

Du kan besvara frågorna och sända tillbaka dem för granskning. Du får dem åter med ev. kommentarer. Detta utgör ingen förpliktelse för Dig. Se sista sidan!

Hur blir jag frälst?

Frågar Du: ”Vad skall jag göra, för att bli frälst?” Du måste lägga bort Dina förutfattade meningar och nedärvda och inlärdade uppfattningar. Ägna Dig åt, att granska Skriften.

Tron på Jesus som världens Återlösare skall leva i ett upplyst förstånd. Förståndet skall ledas av ett hjärta, vilket förstår och värdesätter den himmelska skatten. Denna tro är oskiljaktig från omvändelse och ett förändrat sinnelag. Att tro betyder, att hitta och ta emot evangeliets skatt med alla de förpliktelser, som det innebär.

Vi behöver den Helige Andes vägledning för att kunna förstå Guds Ords sanningar. Alla vackra ting i naturen kan ej ses, förrän solen skinrar mörkret och låter sitt ljus skina på dem. På samma sätt värdesätts inte Guds Ords dyrbara skatter, förrän de uppenbaras av ljuset från rättfärdighetens klara sol.

Tro obetingat på Kristus!

Den Helige Ande – som Gud i Sin oändliga kärlek har sänt från himmelen – tar det, som hör Gud till, och uppenbarar (förklarar, tydliggör) det för varje själ, som obetingat tror på Kristus. Genom Hans kraft fästs i sinnet de sanningar, som våra själars frälsning beror på. Vägen till livet visas så tydligt, att ingen behöver gå fel. När vi studerar den Heliga Skrift, skulle vi bedja om, att ljuset från Guds Helige Ande måtte skina över Ordet. Då kan vi förstå och värdesätta dess skatter.

Studium av Guds Ord belönas!

Ingen kan granska den Heliga Skrift i Kristi Ande (med Andens bistånd, efter bön om Hans hjälp), utan att bli belönad. När människan villigt låter sig läras såsom ett litet barn, när hon helt överlämnar sig åt Gud, finner hon sanningen i Ordet.

Texten Du här har läst, är hämtad ur boken *Kristi Lignelser*, av E.G. White.

Angående Gratisboken

Vägen till Kristus, av Ellen G. White

Världen har svår "tandvärk": Sorg, lidande, terrorbombningar, folkfördrivningar, naturskövling, galenskaper förslavar sina utövare, girigheten och brottsligheten slår rekord, människor och skapelsen tillbeds framför Skaparen, och så vidare!

Boken *Vägen till Kristus* tecknar, på ett förunderligt sätt, bilden av och stegen till en harmonisk gemenskap med en kärlekens Gud och Frälsare (Räddare). Annars ser vi inte vägen dit på grund av alla hemskheter.

Återföreningen med Fadern genom Sonen (Jesus Kristus) är den röda tråden i denna praktiska vägledning till en levande tro, ett förändrat sinnelag och äkta kristendom sju dagar i veckan.

Hur sker denna återförening? Svaret finns i denna lilla gripande bok från det verkliga livet. Den visar också, hur just Du förmår att finna och uppleva frid och glädje mitt uppe i tillvarons prövningar.

Flera Gåvoböcker och en kostnadsfri Brevkurs!

Boken *Vändpunkten* (839 sid.) är en mästertlig skildring av Jesu liv och gärning, av Ellen G. White. Hon har också skrivit *Vägen till Kristus* (120 sid.). Den beskriver, hur man blir och utvecklas som kristen. Därutöver skrev hon *Den Stora Striden* – världshistoria ända fram till det jordiska paradiset återställande! Bifoga 40 kronor till porto. *Den Stora Striden* är gratis, bara porto tillkommer.

Beställ samtidigt med Din gåvobok en gratis och förpliktelsefri Bibelbrevkurs. Du läser studiebreven i lugn och ro hemma. Svaren postar Du till oss för genomgång. Kursen kan avbrytas när som helst. I brevkursen ingår *Vändpunkten* och *Vägen till Kristus* som gratis bredvidläsning!

Allt material är gratis.

Det innebär inga förpliktelser för Dig, att läsa böckerna, eller att studera kursen.

Posta nedanstående kupong eller en kopia till: Sanningen för Vår Tid, Box 9, 511 21 KINNA. Kryssa för kursen och boken Du vill ha. Var snäll skriv tydligt. Se även endtime.net, amazingfacts.org, ellenwhite.se, stenshult.org.

Värpte ägget sig självt, eller danade Gud först hönan? Granska skapelse kontra evolution på genesis.nu, gudssabbat.se, enfastgrund.se.

Till: Sanningen för Vår Tid, Box 9, 511 21 KINNA. Var god sänd mig följande:

... *Den Stora Striden*. 40 kronor bifogas till porto.
... Biblisk brevkurs, *Sanningen för Vår Tid*.

Namn: _____

Adr.: _____

Postnr.: _____

Postadr.: _____

DGV 5