

Den Goda Världsordningen 2

enfastgrund.se



När Livet gör ont

Törs Du tänka på en citron, när Du äter en apelsin!

Du vet av erfarenhet, att citronsmaken sitter så envist kvar, att själva tanken på den får sött att smaka surt. Du känner också till, att man svettas eller knyter nävarna av ren och skär spänning, eller fruktan.

Sinnet och kroppen är olösligt sammanbundna. När den ena påverkas, berörs även den andra. Sinnessillståndet har långt större betydelse för hälsan, än många förstår. Många av våra sjukdomar är en följd av nedstämdhet.

Sorg, rädsla, otillfredsställelse, skuld och misstro är alla något, som nedbryter livskraften och medför nedsatt motståndskraft och död.

Det, som plågar sinnet, kan liksom ett magsår gnaga på själva själen och förstöra livskraften.

Sjukdom kommer ofta härav och förstärks i hög grad av tankar på ohälsa.

Det bästa Du själv kan göra för Din egen hälsa, eller för att bli frisk, är att ställa Dig i rätt förhållande till livet, att vilja och våga ta ansvar.

Ett glatt Hjärta är ett Botemedel!

Mod, hopp och kärlek ger hälsan goda förutsättningar och förlänger livet. Tillfredsställelse och glädje är hälsa för kroppen och kraft åt sinnet.

Ett gammalt Bibelord säger: **”Ett glatt hjärta är en god läkedom”**. *Ordspråksboken 17:22*. Intet bidrar mera till att främja kroppsligt och själsligt välbefinnande, än tacksamhet.

Du är inte ensam!

”Käre broder, jag hoppas att allt står väl till och att du är frisk. Att det står väl till med din själ vet jag.” (Bibelordet är från Johannes’ 3. Brev, vers 2.) Med sådana löften kan tungsinhet, otillfredsställda tankar och känslor bekämpas. Det har vi rätt till, att bedja om.

Troende eller ej, Gud är till för alla. Han vill, att vi skall vara friska och lyckliga.

Den store Läkaren!

Gud, som skapade vårt sinne, vet, vad det behöver. I varje förhållande förmår Han frälsa alla dem, som kommer till Honom. Det innebär, att ingen behöver ha en smärtande själ. Endast Gud skapar frid. De med sjukt sinne och kropp måste se uppåt, efter en helbrägdagörare.

Gåvobok!

Naturligtvis har Du hört talas om Jesus, men just denna historia har en annan sida, som Du nog aldrig har hört. Jesus sade Själv, att Han är vägen, sanningen och livet.

För att äga en sund själ, måste Du känna vägen till Kristus. Enkelt och rättfram berättas den historien i en liten bok.

Vill Du ha boken, beställer Du den förpliktelsefria bokgåvan.

Önskar Du bokgåvan? Se näst sista sidan!

Hur kan Jesus veta, vad det vill säga, att ha ont inombords?

Jesus, Guds Son, blev människa som Du och jag. Därför förstår just Han, att hysa medlidande med oss i våra kval. Kristus känner ej bara till varje själ och vederbörandes personliga prövningar och trångmål; Han är också bekant med de

omständigheter, som kan plåga och besvära vårt inre. Hans händer är uträckta i vänlig medömkan till vart lidande människobarn.

Han levde under våra betingelser, för att i dag kunna lösa våra bekymmer!

Hur kan Kristus hjälpa?

Det är Guds önskan att få helbräddagöra oss, att göra oss fria, andligt och till sinnet.

Gud sände oss Sin Son Jesus; Han fullföljde Sitt uppdrag, så att Han i dag kan sända oss himmelsk hjälp.

Men då detta kräver en fullständig förvandling, en förnyelse av hela vårt sinnelag, måste vi överlämna oss helt till Honom.

Kampen mot Jaget är den bittraste Striden!

Kampen mot det egna jaget är den värsta strid, som någonsin rasat. Överlämnandet av jaget, av allt, till Guds vilja kräver kamp. Själen måste ge sig själv till Gud, innan den kan förnyas.

Du förvandlas och blir hjälpt genom Åskådning!

När Kristus bor i hjärtat, blir själen så fylld av Hans kärlek och med glädje över samvaron med Honom, att den vill sluta sig till Honom. Vid betraktandet av Kristus glöms livet bort. Kärlek till Kristus blir drivkraften bakom alla handlingar. De, som känner Guds tvingande kärlek, frågar icke efter, hur litet de skall anstränga sig för att motsvara Guds krav. De söker ej efter lägsta möjliga sedesmässiga halt (moraliska standard), utan de söker att fullkomligt lyda sin Förlösares vilja. Genom sin uppriktighet, försöker de att göra allt och visa ett intresse motsvarande värdet hos det, som de söker. Att bekänna sig tillhöra Kristus utan denna djupa kärlek, är endast struntprat, ett falskt, yttre sken och svår trældom.

Tanken på de löften Du har brutit, och de beslut Du ej förverkligat, försvagar Din tilltro till Din egen uppriktighet. Du tror, att Gud inte kan välkomna Dig.

Har Du en förnimmelse av, att det vore ett för stort offer att uppge allt till Kristus? Ställ då Dig själv frågan: ”Vad har Kristus gjort för mig?” Guds Son gav allt: Sitt liv, Sin kärlek och Sitt lidande – för vår förlösning. Och skulle det kunna tänkas, att vi, de ovärdiga mottagarna av en så stor kärlek, kunde stänga hjärtats dörr och hålla Honom utanför? I varje ögonblick av livet har vi varit mottagare av Hans nåds välsignelser. Av just denna orsak kan vi ej fullt ut inse, vilket djup av ovetande och eländighet vi sluppit. Kan vi se på Honom, som våra synder genomborrat, och likväl ringakta Hans kärlek och offer? Låt oss betrakta

Härlighetens Herres stora förödmjukelse! Skall vi knorra över, att vi inte kan gå in i livet utan genom kamp och självförnekelse?

Det finns en fråga, som upprepas i många stolta sinnen: ”Varför är det min lott att gå igenom ånger och ödmjukhet, innan jag kan vinna försäkran om, att Herren tar emot mig?” Jag kan hänvisa Dig till Kristus. Han var utan synd, ja, ännu mera: Han var himmelens Furste, men på grund av människans skuld blev Han gjord till synd för hela människosläktet. Han ”**blev räknad bland överträdare, han som bar mångas synder och bad för överträdarna.**” *Jesaja 53:12.*

Men vad är det vi uppger, när vi ger allt?

– Ett syndigt hjärta, som Jesus måste rena med Sitt eget blod och frälsa med Sin oändligt stora kärlek. Och ändå menar människor, att det vore svårt att uppge allt! Gud kräver icke, att vi skall uppge något, som vore nyttigt för oss att behålla.

Gud lider, när Du lider!

Det är ett misstag att nära tanken, att Gud skulle vara tillfreds med, att se Sina barn lida. Hela himmelen bryr sig om människans lycka. Vår himmelske Fader spärrar ej vägen för någon av Sina skapelsers välgång. Världens Återlösare tar emot människor, som de är, med alla deras brister, ofullkomligheter och svagheter. Han vill inte bara rena från synd och ge förlossning genom Sitt blod, utan också tillfredsställa hjärtats längtan hos alla, som går med på att bära Hans ok och börda.

Skaparen erbjuder Dig Sin Fred och Frid!

Det är Hans avsikt, att ge frid och vila åt alla, som kommer till Honom, för att få livets bröd. Han kräver endast av oss, att vi utför de plikter, som kommer att bereda oss himmelens största välsignelse. Dessa kommer de ohörsamma aldrig komma att uppnå.

Goda Nyheter för ett betungat Hjärta!

Själens sanna liv och glädje är, att Kristus, härlighetens hopp, vill bo i våra hjärtan.

Hur överlämnar jag mig?

Det är många, som undrar: Hur överlämnar jag mig själv till Gud? Du vill överlämna Dig själv till Gud, men Din styrka och motståndskraft är ringa. Tvivlen tvingar sig på Dig, och Du behärskas av ett syndigt liv. Dina löften och beslut är som slag i luften. Du styr ej Dina egna tankar, böjelser eller känslor.

Tanken på de löften Du har brutit, och de beslut Du ej förverkligat, försvagar Din tilltro till Din egen uppriktighet. Du tror, att Gud inte kan välkomna Dig. Du behöver dock ej förtvivla för det. Vad Du behöver förstå, är viljans sanna kraft. Den är människonaturens styrande kraft, grunden till beslut och val. Allting beror på viljans rätta bruk. Gud har gett människan förmåga, att välja. Den finns där för att användas. Du kan inte förändra Ditt hjärta. Du kan heller icke av Dig själv älska Gud, men Du förmår välja att tjäna Honom. Därefter kommer Han att verka i Dig både till att vilja och handla efter Sitt välbehag. Hela Din natur kommer alltså under Kristi Andes inflytande.

Din Kärlek kommer att kretsa kring Honom, Dina Tankar kommer att bli som Hans!

Skall jag önska, eller vara helt villig?

En önskan om godhet och helgelse är bra, så långt det nu räcker. Men om Du stannar på den punkten, är intet uppnått. Det finns många, som kommer att gå förlorade, medan de väntar i hopp och önskan om, att bli kristna. De når helt enkelt ej fram till den punkt, där de skall överlämna sin vilja till Herren. De väljer icke, att bli kristna nu.

Genom viljans rätta bruk kan en fullständig förändring ske i Ditt liv. Genom att överlämna Din vilja till Kristus, förenar Du Dig med en makt, som överträffar jordiska styresmäns. Du kommer att få kraft ifrån ovan till att hålla Dig trofast och ståndaktig. Genom att fortsätta, att underordna Dig Gud, förmår Du att leva trons nya liv.

Vill Du veta mera om Bibelns budskap angående hopp, seger, död och mycket annat, läs vår brevkurs!

Du får studiebreven hemskickade med posten och kan i lugn och ro läsa dem, när det passar Dig.

Du besvarar frågorna och sänder tillbaka dem för granskning. Du får dem åter med ev. kommentarer plus ett nytt studiebrev.

Detta utgör ingen förpliktelse för Dig. Se sista sidan!

Förlåtelse och Frid!

När Ditt samvete väckts av den Helige Ande, har Du börjat upptäcka något av syndens syndighet, dess makt, skuld och smärta. Du betraktar den med avsky. Du känner, att synden har rest upp hinder mellan Dig och Gud, att Du lever i trældom under det ondas makt. Ju hårdare Du kämpar för att slippa lös, desto tydligare inser Du Din hjälplöshet. Dina bevekelsegrunder är orena, Ditt hjärta är ont. Du förstår, att Ditt liv varit uppfyllt av egenkärlek och synd. Du längtar efter förlåtelse, efter att bli renad, efter att komma ut ur synden. Vad kan Du göra för att stå i samklang med Gud, för att komma att likna Honom?

En smärtande Själ saknar Frid!

Det är frid, som Du saknar, likaså Himmels förlåtelse med ro och kärlek i Ditt inre. Pengar förmår icke köpa denna frid, klokskap kan ej uppnå den, och visheten finner den heller inte. Genom egna ansträngningar kan Du aldrig hoppas på att vinna den. Men Gud erbjuder Dig den som gåva, **”utan penningar, och för intet...”**. *Jesaja 55:1*. Den är Din, blott Du räcker ut handen och griper tag i den. Herren säger: **”Om era synder än är blodröda, så kan de bli snövita, och om de är röda som scharlakan, så kan de bli som vit ull.”** **”Och jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i ert bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött.”** *Jesaja 1:18; Hesekiel 36:26*.

Det är i detta liv, som vi skall skilja oss från synden genom tro på Kristi försonande blod. Vår dyrbare Frälsare inbjuder oss att sluta oss till Honom, för att förena vår svaghet med Hans styrka. Vi kan komma med all vår svaghet, vår dårskap, vår syndighet och böja oss ned i ånger vid Hans fötter. Det är Hans storhet, att Han kan omfamna oss med sin kärleks armar, förbinda våra sår och rena oss från allt orent.

Du har bekänt Dina synder och av hjärtat lämnat dem därhän. Du har beslutat Dig för, att ge Dig själv till Gud. Gå då till Honom och bed Honom, att befria Dig från Dina synder och ge Dig ett nytt hjärta. Tro så, att Han gör det, ty det har Han lovat.

Du förmår icke, att sona Dina forna synder. Du kan ej förändra Ditt hjärta och helga Dig själv. Men Gud lovar, att göra allt detta åt Dig genom Kristus. Du tror på detta löfte. Du bekänner Dina synder, och överlåter Dig till Gud. Du vill tjäna Honom. Lika säkert som att Du gör detta, kommer Gud att uppfylla Sitt ord till Dig. Om Du tror på löftet, tror på, att Du fått förlåtelse och blivit renad, gör Gud det till verklighet.

Vänta inte, tills Du känner, att Du helats, utan säg: ”Jag tror. Så är det, ty Gud har lovat det. Mina känslor är ovidkommande härvidlag.”

Jesus säger: **”tro att ni skall få allt det ni ber om i er bön, då blir det så.”** *Markusevangeliet 11:24*. Det är en ynnest (vändig förmån) vi äger, att få gå till Jesus och renas, och att därefter stå utan skam eller ånger och självförebåelser inför lagens krav. **”Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus.”** *Romarbrevet 8:1*.

Genom denna enkla handling, att Du tar Gud på Orden, har den Helige Ande skapat nytt liv i Ditt hjärta. Du är som ett barn fött in i Guds familj. Han älskar Dig, såsom Han älskar Sin Son.

Utdragen Du här har läst, är hämtade ur böckerna *Den Store Laeges Fodspor* och *Vejen Til Kristus*, av E.G. White.

Angående Gratisboken

***Vägen till Kristus*, av Ellen G. White**

Sorg, lidande och bekymmer är något, som omger oss alla i denna värld. Vi möter smärta och ångest. Mitt i allt detta lidande kan det vara svårt, att tro på en kärleksfull Gud.

Boken *Vägen till Kristus* beskriver på ett enkelt och praktiskt sätt, hur vi finner vägen åter till Kristus. Synden har skilt oss från Gud, men Jesus sade: Jag är vägen, sanningen och livet. Gud önskar, att vi skall återförenas med Honom. Denna återförening är ett av bokens ämnen.

Hur äger denna återförening rum och hur kan man känna frid och glädje trots de omständigheter man befinner sig i? Svaren finns i denna gripande bok från verklighetens värld.

Flera Gåvoböcker och en kostnadsfri Brevkurs!

Boken *Vändpunkten* (839 sid.) är en mästerlig skildring av Jesu liv och gärning, av Ellen G. White. Hon har också skrivit *Vägen till Kristus* (120 sid.). Den beskriver, hur man blir och utvecklas som kristen. Därutöver skrev hon *Den Stora Striden* – världshistoria ända fram till det jordiska paradiset återställande! Bifoga 40 kronor till porto. *Den Stora Striden* är gratis, bara porto tillkommer.

Beställ samtidigt med Din gåvobok en gratis och förpliktelsefri Bibelbrevkurs. Du läser studiebreven i lugn och ro hemma. Svaren postar Du till oss för genomgång. Kursen kan avbrytas när som helst. I brevkursen ingår *Vändpunkten* och *Vägen till Kristus* som gratis bredvidläsning!

Allt material är gratis och på svenska.

Det innebär inga förpliktelser för Dig, att läsa böckerna, eller att studera kursen.

Posta nedanstående kupong eller en kopia till: Sanningen för Vår Tid, Box 9, 511 21 KINNA. Kryssa för kursen och boken Du vill ha. Var snäll skriv tydligt. Se även endtime.net, amazingfacts.org, ellenwhite.se, stenshult.org.

Värpte ägget sig självt, eller danade Gud först hönan? Granska skapelse kontra evolution på genesis.nu, gudssabbat.se, enfastgrund.se.

Till: Sanningen för Vår Tid, Box 9, 511 21 KINNA. Var god sänd mig följande:

... *Den Stora Striden*. 40 kronor bifogas till porto.

... Biblisk brevkurs, *Sanningen för Vår Tid*.

Namn: _____

Adr.: _____

Postnr.: _____

E-post: _____

DGV 2