

Den Goda Världsordningen 11

enfastgrund.se



Har Påvemakten Inflytande i Dag?

Gud berättar för oss i Bibeln, att profetior (förutsägelser) har stor betydelse. Profetiorna visar, när tiden för något viktigt är nära förestående.

”Sannerligen, Herren, Herren gör alls ingenting utan att ha uppenbarat sitt råd för sina tjänare profeterna.” *Amos 3:7.*

”Salig [lycklig] den som läser upp och saliga de som hör orden i denna profetia och bevarar det som står skrivet i den. Ty stunden är nära.” *Uppenbarelsboken 1:3.*

Detta är en helt underbar tanke! Gud har lovat att intet göra, utan att först uppenbara (meddela, visa) det för profeterna. Detta ger profetiorna en otroligt

stor betydelse. Genom att studera och förstå profetiorna, får vi upplysning och vetskap om, vad Gud vill göra. Vi kan därför genom profetiorna finna ut, vad Gud vill med denna jord i framtiden. Vad kommer att ske? Det är ett spørsmål, som vi alla ställer. Gud ger oss svaret genom Sina profetior.

Profetior ned till Ändens Tid!

Jesus hänvisar till Daniels förutsägelser och säger, att vi skall ge akt på dem. **”När ni ser den vanhelgande skändlighet som profeten Daniel har talat om stå på helig plats (må den som läser fatta det rätt)”**. *Matteusevangeliet 24:15*.

Daniel fick veta, att profetiorna, som vi finner i Daniels bok, sträckte sig ned till tidens slut, d.v.s. till den sista tiden under denna världs historia. Boken skulle förseglas (tillslutas), så att den ej skulle förstås före ändens tid. Då skulle kunskapen bli stor och budskapet förkunnas för alla människor.

”Men du, Daniel, må gömma dessa ord och försegla denna skrift intill ändens tid. Många kommer att rannsaka den, och insikten skall så växa till.” *Danielsboken 12:4*.

Både Danielsboken och Uppenbarelseboken är fyllda med profetior om den sista tiden under världens historia. Vi skall först se litet på förutskickelserna i Danielsboken.

Nebukadnessars Dröm!

Danielsbokens 2. kapitel beskriver Nebukadnessars dröm. Nebukadnessar låg i sin säng och tänkte på framtiden. Gud uppenbarade den för honom i en dröm. Då han vaknade, kunde han inte minnas, vad han hade drömt om. Alla Babels vise män tillkallades, för att omtala och uttyda drömmen för honom. Givetvis misslyckades de. Blott Gud kunde besvara kungens fråga. Gud uppenbarade drömmen för Daniel, som sade kungen, vad Gud hade visat honom.

”Du, o kung, såg i din syn en stor bildstod stå framför dig, och den stoden var hög och dess glans mycket stor, och den var förskräcklig att skåda. Bildstodens huvud var av bästa guld, dess bröst och armar var av silver, dess buk och höfter av koppar; dess ben var av järn, dess fötter delvis av järn och delvis av lera. Medan du nu betraktade den, blev en sten lösripen, dock inte genom människohänder, och den träffade bildstoden på fötterna, som var av järn och lera, och krossade dem. Då blev på en gång alltsammans krossat, järnet, leran, kopparn, silvret och guldets, och det blev som agnar på en tröskloge om sommaren, och vinden förde bort det, så att man inte mer kunde finna något spår av det. Men av stenen som hade träffat bildstoden blev ett stort berg, som uppfyllde hela jorden.” *Danielsboken 2:31-35*.

Gåvobok!

Vill Du läsa mera om påvedömets inflytande under Medeltiden? Skriv då efter vår förpliktelsefria gåvobok till Dig.

Boken ger Dig också inblick i, vilket inflytande påvemakten kommer att få i framtiden.

Önskar Du bokgåvan? Se näst sista sidan!

Gud meddelade också drömmens uttydning för Daniel, som vidarebefordrade denna till kungen.

”Du, o kung, kungarnas kung, åt vilken himmelens Gud har gett rike, väldighet, makt och ära, och i vilkens hand han har gett människors barn och djuren på marken och fåglarna under himmelen, varhelst varelser bor, och som han har satt till herre över allesammans, du är det gyllene huvudet. Men efter dig skall uppstå ett annat rike, ringare än ditt, och därefter ännu ett tredje rike, ett som är av koppar, och det skall råda över hela jorden. Ett fjärde rike skall också uppstå och vara starkt som järn, ty järnet krossar och sönderslår ju allt, och som järnet förstör allt annat, så skall också detta krossa och förstöra. Men att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det skall vara ett söndrat rike, dock så, att det har något av järnets fasthet, ty du såg ju järn finnas där, blandat med lerjord. Och att tårna på fötterna var delvis av järn och delvis av lera, det betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt. Och att du såg järnet vara blandat med lerjord, det betyder att väl en beblandning där skall äga rum, genom människosäd, men att delarna likväl inte skall hålla ihop med varandra, lika litet som järn kan förbinda sig med lera. Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras, och vars makt inte skall bli överlämnad åt något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men självt skall det bestå evinnerligen. Ty du såg ju att en sten blev lösripen från berget, dock inte genom människohänder, och att den krossade järnet, kopparn, leran, silvret och guld.” *Danielsboken 2:37-45.*

”Sannerligen, Herren, Herren gör alls ingenting utan att ha uppenbarat sitt råd för sina tjänare profeterna.” *Amos 3:7.*

Babylon 606-538 f. Kr.

Medien-Persien 538-331 f. Kr.

Grekland 331-168 f. Kr.

Romariket 168 f. Kr.-476 e. Kr.

Splittrat Europa 476 e. Kr.-ändens tid

Gud förutsåg alltså de stora världsrikenas framträdande och försvinnande. Babylon var det första rike, som omtalades. Det skulle efterföljas av 3 andra världsriken. Därpå skulle det uppträda ett rike utan sammanhållning, och sist skulle Gud upprätta sitt välde.

I det 7. kapitlet i Danielsboken har vi ånyo en profetia om dessa fem världsriken, tillsammans med flera enskildheter (detaljer) om dem. I det 8.

kapitlet erhåller vi namnen på det 2. och det 3. riket. Det 2. riket är Medien-Persien (Danielsboken 8:20) och det 3. riket är Grekland (Danielsboken 8:21). Bibeln namnger ej det 4. riket, men i världshistorien finner vi, att Grekland efterföljdes av det hedniska Romarriket. Romarriket efterträddes av ett splittrat Europa och påvedömetts makt.

Den sista delen av förutsägelsen är ännu icke uppfylld. Gud kommer att upprätta Sitt rike.

Vill Du veta mera om Bibelns budskap angående hopp, seger, död och mycket annat, läs vår brevkurs!

Du får studiebreven hemskickade med posten och kan i lugn och ro läsa dem, när det passar Dig.

Du besvarar frågorna och sänder tillbaka dem för granskning. Du får dem åter med ev. kommentarer plus ett nytt studiebrev.

Detta utgör ingen förpliktelse för Dig. Se näst sista sidan!

Det finns många andra enskildheter (detaljer) i profetiorna i Danielsboken än dem, som vi har beskrivit här. Vi ser, hur den ena detaljen efter den andra har gått i uppfyllelse. Det ger oss en förvisning om, att Gud talar sanning. Därför kommer även den sista delen av profetian att gå i uppfyllelse. Gud kommer snart igen, för att grunda Sitt rike. Vi lever strax före förverkligandet av den sista delen av förutsägelserna. Låt oss förbereda oss på detta och ta emot Jesus utan dröjsmål.

Vilddjuret i Uppenbarelseboken!

I profetiorna i Uppenbarelseboken talas det mycket om vilddjuret (odjuret). Låt oss försöka finna ut, vem vilddjuret är.

”Och jag såg ett odjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. Odjuret jag såg liknade en leopard, och dess fötter var som en björns och dess gap som gapet på ett lejon. Och draken gav det sin kraft och sin tron och stor makt. Ett av dess huvuden såg ut att ha fått ett dödligt hugg, men det dödliga såret hade läkts. Hela jorden greps av beundran för odjuret och följde det, och man tillbad draken för att han hade gett odjuret makten, och man tillbad odjuret och sade: ’Vem är som odjuret? Vem kan strida mot det?’ Och det fick en mun som skröt och hädade, och det fick makt att hålla på i fyrtiotvå månader. Och det öppnade sin mun för att häda Gud, häda hans namn och hans tält, alla som bor i himlen. Det fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem, och det fick makt över alla stammar och länder och språk och folk. Och alla jordens invånare skall tillbe honom (det. 1917 års översättning), var och en som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok hos Lammet som blev slaktat.” *Uppenbarelseboken 13:1-8.*

Beskrivningen av vilddjuret i verserna 5-7 säger oss, att vilddjuret är detsamma som det lilla hornet i Danielsboken. Vi hittar beskrivningen på det lilla hornet i det sjunde kapitlet i Danielsboken.

”Och de tio hornen betyder att tio kungar skall uppstå i det riket. Och efter dem skall uppstå en annan, som skall vara olik de förra, och som skall slå ned tre kungar. Och denne skall upphäva sitt tal mot den Högste och föröda den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid, och tider, och en halv tid.” *Danielsboken 7:24-25.*

Gud varnar oss för Vilddjurets Makt!

Gud varnar oss för vilddjurets makt. Vi måste därför veta, vad denna varning är riktad emot, för att kunna ta emot den. **”Den som tillber odjuret och dess bild och tar emot dess märke på sin panna eller sin hand, han skall få dricka Guds vredes vin, som hållts upp oblandat i Guds vredes bägare, och han skall pinas med eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet.”** *Uppenbarelseboken 14:9-10.*

I Danielsboken 7:7-8 får vi veta, att det lilla hornet skulle framstå efter det 4. riket, d.v.s. efter Romarriket. Tre horn skulle ryckas upp, för att ge det plats. I vers 24 står det, att det skall slå ned tre kungar.

”Ty sannerligen säger jag eder: Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats.” *Matteusevangeliet 5:18.*

År 351-476 e. Kr. uppdelades Romarriket på 10 riken. I historien finner vi, att 3 av dessa riken, herulerna, vandalerna och östgoterna, motsatte sig påvedömet andliga överhöghet. Men dessa riken blev alla besegrade. År 538 e. Kr. började påven att utöva världslig (civil) makt.

Den Katolska Kyrkan hävdar, att påven är Jesu Kristi ställföreträdare, och att han kan ändra till och med Guds lag. Sålunda har förutskickelsen om, att han skulle bespotta Gud och söka att ändra på Hans lag, uppfyllts.

Kristi Ställföreträdare och Tio Guds Bud

Jesu Kristi egentlige Ställföreträdare, eller Ersättare på jorden, är den tredje Personen i Gudomen: Den Helige Ande. **”Jag [Jesus Kristus] skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. ... Men Hjälparen, den heliga anden [den Helige Ande] som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.”** *Johannesevangeliet 14:16, 26.*

Skulle Gud förändra Sin lag, vore det något fel på den. Det vore att underkänna lagen. Ändå står det skrivet: **”Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen, Herrens vittnesbörd är fast och gör den enfaldige vis. Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat. Herrens bud är klart och upplyser ögonen. Herrens fruktan är ren och består evinnerligen.**

Herrens stadgar är sanning, allesammans rättfärdiga. De är dyrbarare än guld, ja, än fint guld i mängd. De är sötare än honung, ja, än renaste honung. Av dem hämtar också din tjänare varning, den som håller dem har stor lön.” Psaltaren 19:8-12.

Gamla Testamentets lovord för Tio Guds Bud upprepas av den kristne aposteln Paulus i Nya Testamentet, efter Kristi död och uppståndelse: **”Lagen är alltså helig och budordet heligt, rättvist och gott. ... lagen är något gott. ... i mitt inre bejakar jag ju Guds lag.” Romarbrevet 7:12, 16, 22.**

Självfallet överträder inte Gud Sin egen lag, eller tvingar andra därtill. Alltså kan icke påven vara Frälsarens ställföreträdare. Dessutom är den Helige Ande allestädes närvarande! Detta är omöjligt för en människa.

Det lilla hornets makt skulle härska under tre och en halv tider (Danielsboken 7:25) som i enlighet med profetisk uträkning är 1 260 bokstavliga år. (Se Fjärde Moseboken 14:34; Hesekiel 4:6.) Denna profetia gick i uppfyllelse år 1798, då påven togs tillfånga. Men i Uppenbarelseboken 13:3 får vi veta, att dess dödssår skulle läkas. Påvedömet kommer alltså att återvinna sin makt. Detta är precis det vi ser ske i dag. Påvedömet erhåller fortlöpande större makt.

Det står att alla, som ej har sina namn skrivna i livets bok, kommer att tillbedja vilddjuret (Uppenbarelseboken 13:8). Denna profetia har ännu icke gått i uppfyllelse. Men det kommer snart att ske. Gud har på förhand sagt oss, vad som kommer att äga rum, för att varna oss. Han vill dra oss till Sig och frälsa (rädda) oss.

Guds Maning till Dig!

Ingen annan makt, än påvedömet uppfyller alla profetiorna om vilddjuret. Det betyder inte, att katoliker nödvändigtvis går förtappade. Nej, Gud älskar dem lika mycket som alla andra. Det är ”påvemakten” som Gud varnar oss emot. Den påstår sig få förändra Guds lag. Denna befogenhet har Gud aldrig gett den. Jesus sade, att lagen aldrig skulle ändras.

”Sannerligen, innan himlen och jorden förgår, skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett.” Matteusevangeliet 5:18.

Gud ber oss, att sky (akta oss noga för) synden. Han har skänkt oss lagen, för att den skall visa oss, vad synd är. Jesus säger:

”Om ni älskar mig, kommer ni att hålla mina bud.” Johannesevangeliet 14:15.

Låt oss icke bli bedragna av Satan. Han kommer att pröva alla möjliga sätt, för att föra Dig vill. Men studera Guds Ord och håll fast vid sanningen. Gud har lovat att ge oss all den visdom och kraft samt styrka, som vi behöver, när vi blott ber om den och överlåter oss till Honom.

Påvedömet kommer att återfå makten i denna värld. Men frukta icke. Det kommer att dröja endast en kort tid, så återvänder Gud och upprättar Sitt rike.

”Dra bort från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor.” *Uppenbarelseboken 18:4.*

Angående Gratisboken

Den Stora Striden, av Ellen G. White

Varför har det förekommit så mycken förföljelse och strid inom den kristna församlingen under historiens gång?

Det är en fråga, som först kan verka svårbesvarad. Om människor bekänner sig till att följa Gud, hur kan de då vara så grymma och onda?

All denna förföljelse och grymhet rår Djävulen för. Han kämpar hela tiden emot dem, som vill tjäna Gud. Ja, han kämpar rent av mot Gud själv. Men för att avleda uppmärksamheten från den verkliga kampen mellan gott och ont, söker Djävulen att förvirra oss, genom att verka genom människor, som vi tror har gett sig själva till Gud.

I denna bok kan Du läsa om kampen mellan Gud och Satan genom historien ända till världens slut. Berättelsen avrundas med slutuppgörelsen mellan gott och ont, mellan Gud och Satan, och förvissar Dig om, att Gud kommer att segra till sist.

Flera Gåvoböcker och en kostnadsfri Brevkurs!

Boken *Vändpunkten* (839 sid.) är en mästerlig skildring av Jesu liv och gärning, av Ellen G. White. Hon har också skrivit *Vägen till Kristus* (120 sid.). Den beskriver, hur man blir och utvecklas som kristen.

Beställ samtidigt med Din gåvobok en gratis och förpliktelsefri Bibelbrevkurs. Du läser studiebreven i lugn och ro hemma. Svaren postar Du till oss för genomgång. Kursen kan avbrytas när som helst. I brevkursen ingår *Vändpunkten* och *Vägen till Kristus* som gratis bredvidläsning!

Allt material är gratis.

Det innebär inga förpliktelser för Dig, att läsa böckerna, eller att studera kursen.

Posta nedanstående kupong eller en kopia till: Sanningen för Vår Tid, Box 9, 511 21 KINNA. Kryssa för kursen och boken Du vill ha. Var snäll skriv tydligt. Se även endtime.net, amazingfacts.org, ellenwhite.se, stenshult.org.

Värpte ägget sig självt, eller danade Gud först hönan? Granska skapelse kontra evolution på genesis.nu, gudssabbat.se, enfastgrund.se.

Till: Sanningen för Vår Tid, Box 9, 511 21 KINNA. Var god sänd mig följande:

... *Den Stora Striden*. 40 kronor bifogas till porto.

... Biblisk brevkurs, *Sanningen för Vår Tid*.

Namn: _____

Adr.: _____

Postnr.: _____

E-post: _____
DGV 11